

Ήταν στους είκοσι πρώτους σε σύνολο 900 συμμετοχών που βραβεύτηκαν στο διεθνή διαγωνισμό νέων αρχιτεκτόνων για τα πιο καινοτόμα κτίρια της γης. Διακρίθηκε για ένα καλύβι στην ανατολική πλευρά του Πιλίου. Ωστόσο η ίδια ασκολείται με μεγάλης κλίμακας διεθνή έργα. Πρόσφατα, η ανάπλαση της πλατείας γύρω από το Λευκό Πύργο, τη μελέτη της οποίας εκπόνησε, έγινε πρωτοσέλιδο με τίτλο: «Ψηλώνει 1,5 μέτρο ο Λευκός Πύργος!»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

Η πλατεία από ψαμμίτη του Λευκού Πύργου έχει σχήμα τραπεζίου και βρέπει προς τη θάλασσα. Παραπότα το πόσο καθαρή είναι τώρα η εικόνα του τοπίου που μου δείχνει η Κατερίνα Τσιγαρίδα, και την ίδια αίσθηση μου δίνουν και τα υπόλοιπα σχέδια διεθνών πρότζεκτ. Ο ζωολογικός κήπος της Βαρκελώνης, το Maas Museum της Αμβέρσας, η πρόταση για το Σεράγεβο... Τα σχέδια της Κατερίνας, έντονα γεωμετρημένα, τόσο που να μοιάζουν πολλές φορές με φυσικούς τυχαίους σχηματισμούς ή με θαλάσσιες ανεμώνες, εκκινούν πάντοτε από μια πολύ δυνατή ιδέα. Το Μουσείο της Αμβέρσας αιωρείται πάνω από μια λίμνη, και μοιάζει να στηρίζεται πάνω σε ένα λεπτό λείζερ, ενώ η μακέτα για την περιοχή του βομβαρδισμένου Σεράγεβο έχει δομηθεί έτσι ώστε να σχηματίζει κάτι σαν κεραυνό (ή «Μ»), προκειμένου όσοι θα το βλέπουν από ψηλά να μνη ξεχνούν... Η Κατερίνα Τσιγαρίδα, η αεικίνητη αυτή νέα γυναίκα με τις έντονες και πολλές φορές πολεμικές απόψεις, ζει στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 13 χρόνια. Ξεκίνησε να εργάζεται ως αρχιτέκτων στην Αθήνα, και το πρώτο μεγάλης κλίμακας έργο που έκανε ήταν η ανάπλαση του Άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας. Στα έργα της υπάρχει πάντα ένα νήμα που ενώνει όλα τα πρότζεκτ μεταξύ τους. Κι αυτό είναι η αντιμετώπιση της μελέτης ως συνοπλικού έργου κάθε φορά και όχι ως ενός κομματιού μικρού, σχεδιαστικού ή αρχιτεκτονικού. Η ιδέα ενός συνοπλικού έργου. Ενός πειτουργικού έργου, που να φέρνει τους αστικούς τρόπους σε επαφή με τη φύση, δομημένου με ντόπια υπικά και, ει δυνατόν, «φυσικά», και σχεδιασμένου πάντα πάνω σε κάποια δυναμική ιδέα. Όταν ποιοπόν της κάνω λίγο για το πάρκο Γκουέν και την περίπτωση του Γκαουντί, τα μάτια της αστράφτουν. «Το να κάνεις ένα δάσος από κοιλώνες είναι το όνειρο όλων», πλέει. «Την ίδια στιγμή όμως, ο Μήλ βαν ντε Ρόε σχεδίαζε το Παμπιγίόν της Βαρκελώνης, που ήταν πραγματικά μια φυσική εξέπληξη της αρχιτεκτονικής που ακολουθεί τα ρεύματα της έκχνης και της ζωής. Και ο Γκέρι, που έκανε το μουσείο Γκουγκενχάιμ στο Μπιλμπάο, είναι ένας σύγχρονος Γκαουντί. Και βέβαια όλο αυτό με μια φοβερή σπατάλη υπικού αληθά και πλούτου. Και σπάνια η σπατάλη συνδυάζεται με καλή αρχιτεκτονική».

Κατερίνα Τσιγαρίδα:

«Η Αθήνα είναι τόπος μαγικός»

Νομίζω ότι αυτής της πλογικής είναι και το βραβευμένο σας έργο «Η πρωτόγονη καλύβα του 2000», στην ανατολική πλευρά του Πηλίου...

Μιλάμε για ένα μονόχωρο που κτίστηκε για να καπύψει τις καλοκαιρινές ανάγκες καταπλύματος της οικογένειας. Σταδιακά μέσα στα επόμενα 20 χρόνια συμπληρώθηκε, διαμορφώνοντας και οργανώνοντας πάνω σε μία βραχώδη ακτή το βάδισμα και την έξοδο προς τη θάλασσα.

Πρόεκυψε, έτσι, ένα τοπίο απόλυτα ισορροπημένο με γεωμετρία και ειδικές χαράξεις ως προς τη θέα, δηλαδή με πλήρη οργάνωση των εικόνων γύρω του. Ζει, έτσι, όπες τις ώρες της μέρας διάφορα κομμάτια του οικοπέδου, ενώ βλέπεις αντίστοιχα άλλοτε το ανατολικό Αιγαίο και άλλοτε όπες τις Σποράδες.

Το καπύβι άντο, που εν πολλοίς θεωρήθηκε ως ιδιαίτερος χώρος, πώς το σκεδιάστε;

Το ελάχιστο, αυτή ήταν όποι η απόφαση. Γιατί οι στεγασμένοι χώροι, ακόμα κι αν είναι σκίαστρα, πέργοι ή τέντες, προσθέτουν όγκο στο χώρο. Οπότε, όπου μπορούσα -και τελικά παντού μπορούσα- να έχω σκιά χωρίς να χρειαστεί να κάνω καμιά παρέμβαση, αφαίρεσα τον όγκο. Και έτσι αντιμετωπίζω και τα δημόσια έργα· δεν κλείνω εκεί όπου δεν χρειάζεται να κλειστεί. Γενικά προσπαθώ να προσθέτω τα αποθηκώντα απαραίτητα στον αέρα και στο χώρο. Και βέβαια πιστεύω πολύ στο θέμα της γεωμετρίας.

Μια γεωμετρία που ενδεχομένως οδηγεί και στην αρμονία;

Νομίζω, ναι. Δηλαδή όλοι αυτοί οι καταπληκτικοί χώροι στην Επλάδα, η Ολυμπία, ο Δελφοί, η Αφαία, για να μνη πούμε για την Ακρόπολη, είναι έντονα γεωμετρικοποιημένοι χώροι, όπου τίποτα δεν είναι βαθμένο τυχαία, και μέσα από ένα σκεδιασμό σε οδηγούν σε μια αίσθηση απόλυτης ομορφιάς και ισορροπίας.

Η σημερινή εικόνα της Αθήνας τι αίσθηση σας προκαλεί;

Αγαπώ πολύ την Αθήνα. Μεγάλωσα στη Δεξαμενή, σε αυτό το σπίτι (εννοεί το σπίτι στην είσοδο της πρώτης μοντέρνας πολιτικοτοικίας με τις μαύρες κολώνες επί της Δεινοκράτους, όπου φωτογραφήθηκε). Και πρέπει να πω ότι στην Αθήνα νιώθεις πως είσαι σε έναν τόπο ιερό και

μαγικό. Γιατί η Αθήνα είναι μια παθιά πόλη, που ό,τι και να της συμβεί δεν θα χάσει τον μπροστινιτικό της χαρακτήρα. Μπορεί δηλαδή να κακοποιηθεί το περίγραμμά της, το απαγόρευτό της όμως, η φυσική της θέση, το αττικό τοπίο -τα οποία είναι μοναδικά στον κόσμο- τα διατηρεῖ.

Αν κρίνουμε από το παράδειγμα του Βερολίνου, αυτό που μας «επειγεί» για το 2004 είναι κτίρια εντυπωσιακά, φτιαγμένα από πηκτά ονόματα; Το Βερολίνο κατάφερε να ακουστεί πάρα πολύ. Σίγουρα είναι ένα «μεγαλομανιακό» σχέδιο, το οποίο έχει να κάνει πιο πολύ με τη διεθνή προβολή της νέας αυτής πόλης παρά με αυτή καθ' εαυτήν την ποιότητα ζωής. Δηλαδή είναι άλλος ο στόχος, και τον υλοποιούν σωστά. Από την άπλη, είναι πανάκριβα κτίρια, ενώ μηδούν για πρόβλημα οικονομικό και, ήδη, γίνεται πλόγος για χρεοκοπίες κι όλα αυτά...

Στη Βαρκελώνη όμως δεν έγινε καθόλου αυτό... Οι Ισπανοί είναι σεμνοί και προσπαθούν με βήματα ουσιαστικά να εκσυγχρονίσουν τις πόλεις τους με έναν πολύ υγιή τρόπο, στηριγμένοι στις δικές τους κυρίως δυνάμεις. Δηλαδή, άσχετα από το αν στους Ολυμπιακούς είχαν έργα αστραφτερών ονομάτων όπως του Ισοζάκι και του Γκέρι, το κύριο σώμα των έργων τους ήταν από Ισπανούς. Και η μεγάλη τους επιτυχία είναι ότι τα έργα δεν έγιναν για τους Ολυμπιακούς. Είναι δηλαδή η πόλη που στον τουριστικό χάρτη της Ευρώπης έχει την ίδια θέση με τη Βενετία. Και είναι κρίμα που δεν πήραμε στην Επλάδα πρακτικά μαθήματα από τη Βαρκελώνη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Πότε ένα έργο είναι αντικειμενικά καλό;

Κάθε έργο πρέπει να ανήκει σε ένα γενικότερο προβληματισμό και σε ένα δίκτυο. Γιατί ένα καλό μεμονωμένο αρχιτεκτονικό έργο είναι πάντα ένα μικρό κόσμημα, αλλά σίγουρα τα προβλήματα των πόλεων δεν πήνονται με μικρά κοσμήματα. Τα καλά έργα δεν πρέπει να είναι ακριβά ούτε πολυτελή. Τηρουμένων των αναθηγών, η χώρα μας, που δεν είναι πλούσια, θα μπορούσε να έχει δημόσια έργα όχι σπάταλα και ακριβά, απλώς καθιστείσαμένα και καθοργανωμένα. Δεν θέλουμε πολλά, χρειάζεται απλώς βούληση, γνώση, σοφία και τιμιότητα. ■



Λευκός Πύργος



Σεράγεβο: μακέτα επανένταξης μιας περιοχής που βομβαρδίστηκε



Πήλιο: «Πρωτόγονη καλύβα του 2000»